

Solbacka Tidningen



TIDNINGEN FÖR ALLA

SOLBACKA-ELEVER

1989





ROLF "LILL-PAJSARN" HÖGBERG



BOSSE "PÅSEN" STENBERG



"JONNE" AXEL JONSSON



INGMAR MATSGÅRD



MUNKBERG, FRU & HERR FRISELL, STIBECK OCH STALBERG

Ater igen har ett år passerat med blixstens hastighet. Det tycks vara den eviga frustrationen, som alla klagar över: Att aldrig riktigt hinna med. Kanske är det en del av att vara medelålders, som vi studenter från 60-talets mitt nu hittat in i. På gott och ont.

En sak är i alla fall säker. Avståndet från skoltiden tycks bli allt längre, tills den dagen man inser att det gått 20 år sedan vi slutade på Backen. Många blir därför glada när vi organiserar ett jubileum för att ses och fira detta. Andra är likgiltiga. Reagerar knappt, allra minst för att enkelt tacka nej. Man låtsas som om man inte fanns eller hade fått ett vänligt brev. För mig är detta en mycket märklig attityd. Att bara låtsas som inget hade hänt.

Gudskelov är de flesta jättegglada och vet inte till sig av glädje för att omedelbart få komma och träffa de gamla ansiktena igen. Jag för min egen del tycker att allt detta och för övrigt allt annat tillhör våra rötter. Vare sig man vill eller inte.

Nåväl, så vi blir ett härligt gäng från 1969 års kull som dyker upp. Vi har dessutom gjort en specialare redan från lunch den 27 maj. Ut i skogen eller på någon strandäng med hela picknick-korgen.

LUCIAGÄNGET PÅ SÖDER.

Apropå picknick ja. Det händer saker även under vinterhalvåret, i alla fall här i Stockholm. Det finns ett härligt gäng, som de flesta gick ut i slutet av och i mitten av 1940-talet, som varje Luciakväll träffas för att fira gamla stunder och garva lite åt vardagen.

Eldsjälen bland dessa är den evigt glade Bosse "Påsen" Stenberg. Han ser till att alla får sin kallelse en månad innan och bjuder sedan på drink i sin våning på söder. Därefter marscherar gänget ner till Bosses stamkrog "Nils Emils" och får sig en härlig middag. Väl inne på krogen har man en känsla att Bosse bor eller åtminstone äger ett par bord. Perfekt betjäning blir det.

I år dök följande killar upp; "Jonne" Axel Jonsson, Folke "Boben" Heinius-Karlsson, Ingmar Matsgård, Jack Verstege, "Ragge" Carlström, Bengt Alm, Barbro von Heland, Rolf "Lill-Pajsarn" Högberg, Niklas Nordström och så jag, speciellt inbjuden.

Ljudnivån var hög redan till drincken och ökade med kvällens timmar.

Av dessa gossar kan vi också berätta att 3 av dem är faktiskt originalmedlemmar i Solbackas eget jazzband; "Black and Tan". Ingmar Matsgård var pianist, Rolf "Lill-Pajsarn" på trummor och Folke spelade gitarr. De spelade 2-3 låtar innan bion började i aulan. Till denna uppsättning fanns naturligtvis några som spelade trumpet och saxofon. Paradnumret var "Vals Sentimental" och Ingmar har fortfarande kvar inspelningen från den skiva som bandet producerade i Stockholm.

För en liten kis som jag var det en härlig kväll, som gjorde att det händer lite avundsjuka att själv inte ha en sådan egen enkel tradition med 69:orna.

FÖRENINGSNYTT.

Föreningen har de senaste åren tagit ett verkligt kliv framåt i och med det stora arbetet med att ta tillbaka stora mängder av de under 1970- och 1980-talet förlorade medlemmarna. Antalet ligger nu still och fortfarande kan vi skryta med högsta antalet medlemmar någonsin.

Ekonomi, som nu är mycket välsanerad och väl-skött löper precis som vi har planerat. Stora delar av den tidigare så betungande tidsningskostnaden hålls nere genom bidrag och bra skött planläggning. I år har vi valt att göra en betydligt enklare tidning, eftersom vi försöker bränna av en större vartannat år istället. Det viktigaste är att alla ser att det hela rullar på och vi inte glömt bort våra medlemmar.

SOLBACKA,

SVERIGES FÖRSTA INTERNATMUSEUM.

Solbacka har de senaste året under Lars Nordzell verkligen genomgått en ansiktslyftning av stora mått.

Från den tidigare regimens defensiva skötsel har Lars bytt detta till en offensiv syn på att driva en modern konferensanläggning. Det ständigt och årligen kommande negativa resultatet har nu redan första året bytts till en dryga miljonvinst. Lars har dessutom lyckats med att inte bara få med sig hela personalen utan också hela bygden har ställt sig bakom denna framgång. Många har varit

ledsna över Solbackas tråkiga ansikte utåt och hälsar nu de nya friska vindarna med glädje. Åter igen kan fler människor få möjligheter att arbeta på Solbacka, som en gång i världen var den allra viktigaste inkomstkällan för trakten runt Stjärnhov.

Vad har då hänt; en helt ny utformad matsal är just klar, 2 stycken mindre matsalar har under året också växt fram. Allt har gjorts med bakgrund av skolans historia. Detta har därför resulterat i "Rektorsmatsalen" där de gamla rektors- och inspektorsporträtten finns samlade. Återigen har rektor Goding sin givna hedersplats. Den något mindre matsalen har inretts med äldre kartor och fotografier från det gamla elevhemmet Nain. Kallas därför Nainrummet, med utsikt över hela Forum och Kyrksjön.

Utöver denna historiska återanknytning har hela skolhuset målats om invändigt och då smyckats med en stor mängd gamla fotografier från skoltiden. Allt utformat med specialgjorda ramar. Hela bottenvåningen, trappan upp till aulan och aulan är dekorerad.

Men sen kommer det allra bästa.

Ett helt museirum håller nu på att växa fram på skolhusets mellanvåning. Tre stora montrar med skolkavajer, idrottskläder, det obligatoriska rumsmöblemangset, fotografier, priser, brandkåren, allt gammalt mässporlin, vaktmästaruniform, trycksaker, resterna från sjukstugan och mycket mycket annat har letats fram från olika gömmor. Allt detta håller nu på att ställas in och designas av Solbacka tidningens redaktör. Utöver detta kommer 2 stora väggar täckas med specialramade bilder från 1901 fram till avslutningen 1973.

Den gamla känslan och skolans historia har fått en plats, som ländets första internatmuseum. Föreningen kan nu glädjas åt att allt detta som vi sparat i Sjöstugan och i dess arkiv nu har fått en hedersplats. Här kan vem som helst åka förbi Solbacka och känna minnena strömma emot. Helt gratis.

Den officiella invigningen är idag när detta skrivs inte utsatt, men till Solbackadagarna den 27-28 maj bör de sista detaljerna vara på plats.

SOLBACKADAGARNA 1988.

Förra årets Solbackadagar var vackra, bedövande försommarsvackra. Vi har haft tur med vädret de sista åren vilket gör att Solbacka visar sig från sin allra bästa sida. Besökarantalet var inte något rekord, men som vanligt tillräckligt för att fylla hela den nya matsalen. Varsågoda här vimlar några ansikten förbi i mängden.



3 AV DE ÄLDRE JUBILARERNA



GRIMFORS & ROSLUND



PER STYREN (1968)



JOHAN "FALKEN" FALKENBERG (1968)



HELA GÄNGET FRÅN 1968 SOM SLÖT UPP PÅ SOLBACKA-KALASET 1988.



ÅRETS DATUM: 27-28 MAJ.

Solbackadagarna 1989

Lördagen den 27 maj 1989 samlas vi åter på Solbacka. Senast kl 16.00 skriver du in dig i receptionen. Vi tycker det är viktigt att alla samlas senast kl 16, så att vi får lite tid tillsammans innan middagen.

EN MINNESVÄRD MIDDAG!

Den meny som i år skall avnjutas har mycket lite gemensamt med forna tiders Solbacka-måltider. I Mässen serveras förrätt, varmrätt, efterrätt, vin eller öl. Kaffet serveras i den vackra gamla Gripsholmssalen och till dansen får vi bevisat att Solbacka-andan ännu lever kvar.

EN NATT VID KYRKSJÖN.

Den är värd att uppleva! Framåt natten samlas vi nere vid Sjöstugan och njuter av värmatt och vickning. Där kan vi också rusta oss inför söndagsfrukosten, årsmötet i aulan och den traditionella fotbollsmatchen som vi alltid vinner. Söndagen avslutas i allmän förbrödning vid Sjöstugan där vi intar korvlunch efter en enkel tennisturnering för alla hägade.

SJÄLVKOSTNADSPRIS?

Kan man verkligen få allt detta för bara 480:- per person? Som du förstår är det självkostnadspris och i det ingår alla måltider och övernattningen.

Du som bara är med på middagen och vickningen betalar bara 380:- per person. Men notera att de här priserna inte har några marginaler. Därför gäller följande:

DET ENDA SÄTTET ATT BETALA:

Förr betalade man när man kom. En del kom aldrig och föreningen, dvs du och jag fick betala för beställd mat som ingen åt och rum som ingen bodde i.

Enda sättet att få vara med om denna årets händelse är sålunda att i förväg betala in priset \times antalet personer du anmäler. Glöm inte att på talongen skriva namnet på den du tar med dig. Och meddela om du bor över eller bara är med på middagen och vickningen. Använd det bifogade inbetalningskortet.

ÅRETS JUBILARER.

Särskilt välkomna är förstas studentjubilärer de jubilerande årskullarna:

1969 - 20 år
1964 - 25 år
1959 - 30 år
1944 - 35 år
1947 - 40 år
1934 - 45 år
1939 - 50 år

Pris per person 4 måltider + övernattning 480:-

Pris per person enbart middag och vickning 380:-

Postgironummer
Solbackapojkarna 13 09 19-4

När vi fått din inbetalning som skall göras senast den 8/5, är du anmäld och synnerligen välkommen.

VÄLKOMMEN TILL VÅREN PÅ SOLBACKA!

Vill du veta mer om årets Solbacka-dagar innan du anmäler dig, så ring
Åke Ståhlberg tel. 08-97 78 79

1989 · ÅRGÅNG 46 ·
UTGIVEN AV FÖRENINGEN SOLBACKAPOJKARNA

Prenumeration 5 år kr 62:50
Lösnummerpris 15:-
Medlemmar i
föreningen Solbackapojkarna
erhåller tidningen utan
kostnad

Redaktör och ansvarig Lennart Jarnhammar
Villagatan 24, 114 32 Stockholm
Distribution Åke Ståhlberg. Häradsv. 191, 141 71 Huddinge.

Tidningen utkommer med
ett nummer per år.
Postgiro: 46 29 45-7